

**Liturgie voor de dienst op zondag 8 september 2024, Rehobothkerk, aanvang 9.30 uur.**

Voorganger mw. M.H. Stokroos uit Baflo - organist Hans Beek

Orgelspel

Woorden van welkom en mededelingen

[Intochtspesalm 8: 1, 3, 4, 6](#) *Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven*

Stil gebed

**Bemoediging en groet:**

Voorganger: Wij vinden hulp en steun bij de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

**Allen: die de hemel als een tent boven ons uitspreidt,  
die zich beweegt op de vleugels van de wind  
die ons de aarde geeft om op te leven.**

Voorganger: Die ons adem geeft en de Geest,

**Allen: die ons in vuur en vlam zet voor het werk van zijn handen  
die trouw is tot in eeuwigheid**

Vrede en alle goeds wordt ons geschonken van God

onze moeder, onze vader

En van Jezus die sprekend God is door de heilige Geest.

**Allen: Amen**

Drempelgebed

[Lied 221](#) *Zo vriendelijk en veilig als het licht*

Kyriegebed

[Lied 195](#) *Ere zij de Vader en de Zoon*

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Exodus 3: 1-6 NBV21, door lector

[Lied 637](#) *O vlam van Pasen, steek ons aan.*

Schriftlezing Romeinen 8: 12-17 NBV21, door lector

Lied 827                    *Mensen, wij zijn geroepen om te leven*

Overdenking

Orgelspel, dat overgaat naar

Lied 657: 1, 3 en 4    *Zolang wij ademen*

Dank- en voorbede

Mededeling over de collecte

Lied 704                    *Dank, dank nu allen God*

Zegen

Orgelspel