

Liturgie zondag 30 juni 2024 aanvang 11.00uur in de Rehobothkerk.

Voorganger mw. De Boer-Lodewijks - organist Hans Beek

- **Afkondigingen**
- **Intochtslied NLB Psalm 108** Vers 1 en 2 *Mijn hart is, Heer, in U gerust*
- **Stilte**
- **Bemoediging en groet**

Eindigend met:

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

g: EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus.

Amen (de gemeente gaat zitten)

- **Drempelgebed**
- **NLB Lied 705** vers 1, 3 en 4 *Ere zij aan God de Vader*
- **Samen bidden**
- <https://youtu.be/s5NzHv-nUVI?si=336rXiW1yp08lpfg> *Tienduizend redenen*
- **Woorden om mee te leven.**
- **NLB Lied 463** vers 1, 2, 3, 5 en 6 *Licht in onze ogen*
- **Bidden om de Heilige Geest**
- **Eerste Bijbellezing: Zacharia 9, 9 – 1**
- **NLB Lied 435 vers 2** *Rechtvaardigheid is zijn bestel*
- **Tweede Bijbellezing NBV Matteus 11: 25 – 30**
- **NLB Lied 315 vers 1 en 2** *Heb dank, O God van alle leven*
- **Preek**
- <https://youtu.be/tPPkNMEioaY> *Stil, mijn ziel wees stil*
- **Pastorale mededeling**
- **Dank en Voorbeden**
- **Mededeling collecte**
- **Slotlied NLB 939** vers 1 en 3 *Op U alleen, mijn Licht mijn Kracht*
- **Wegzending en zegen** 3 x amen

Teksten liederen die worden afgespeeld:

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen

Laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stukt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit

O mijn ziel
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam
Verheerlijk zijn heilige Naam

Opwekking 717:

Stil mijn ziel wees stil
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
In je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van
verleiding

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen

Ik rust in U alleen
In u alleen