



Protestantse Gemeente Abdijkerk Aduard
Zondag 9 juni 2024 – aanvang: 9.30 uur
2e na Trinitatis – kleur: groen
Leesdienst voorbereid door Ds. Rob Fortuin

Thema: *Op weg in vertrouwen*

VOORBEREIDING

Klokluiden - orgelspel - welkom en mededelingen

Eerste lied: NLB 975 vers 1,2 en 3 – Jezus roept hier... *(wie kan, gaat staan)*

Groet en bemoediging

- v. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit
dat wij hier bij elkaar zijn
in de Naam van de levende God,
die in ons gelooft,
die ons draagt door de diepte heen
en bij wie de bron van het leven is.
- a. **Amen.**

Gebet van toenadering:

- Open ons, God,
wij met onze opgesloten levens,
wij met onze ingestudeerde gedachten,
wij met onze voorspelbare gebeden.
Laat de stilte in mij keren.
Laat mijn ziel rustig worden.
U bent het Woord achter alle woorden,
de kalmte in ons hart en de adem van ons leven.
- a. **Amen. (De gemeente gaat zitten)**

Lied: NLB 286 – Waar de mensen dwalen in het donker

Gebed om ontferming -

**Gesproken gebed gaat over in het zingen van lied 997:
“en vele duizenden, ontheemd...”**

v. -----

Zo vindt u ons hier op hoop van zegen...

**God schenk ons vergeving, bevrijding, vertrouwen
en hernieuwde toewijding, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.**

Kyrielied: NLB 997 – en vele duizenden...

Korte inleiding op de viering

Loflied: NLB 650 – De aarde is vervuld van goedertierenheid

Gebed bij de opening van de Schriften (Gebet van de zondag)

v. Eeuwige en Ene God,
vol kan ons leven zijn,
druk en vol en tegelijk ook leeg.
Leeg van betekenis, van dromen en idealen,
leeg van een doel dat verder reikt
dan wat er vandaag en morgen gedaan moet worden.
Vul onze leegte met uw Woord,
uw Geest, uw vonk van inspiratie,
opdat wij herleven
door Jezus Christus, onze Heer.

a. Amen, – **overgaande in:**

Lied: NLB 695 – Heer, raak mij aan met uw adem

DE SCHRIFTEN

Bijbellesing: Genesis 11,27-12,9 (nieuwe vertaling NBV21)

Orgelmuziek

Vervolg Genesislezing

Schriftlied: NLB 803 vers 2 en 3 – Uit Oer is hij getogen

Bijbellezing: Hebrreeën 11,8-16

Acclamatie lied: 339F – Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven

Uitleg en verkondiging

Lied van de zondag: NLB 894 – Wanneer ik zoek naar woorden

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbeden:

Na iedere gebedsintentie zegt de voorganger:

'zo bidden wij U zingend' waarna de gemeente zingt:

Gij die on - ze ge - dach - ten raadt, ons bid - den woor - de - loos ver -
staat. Als Gij ons niet hoort, wie dan wel?

v. -----

Stil gebed – Onze Vader (oecumenische versie)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan U behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit
 tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen Diaconaat en inzameling van gaven_

Zending en zegen:

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien;

maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient...

O God, laat dit geloven ook vandaag in ons opkomen door de bemoediging van uw Woord.

**De Eeuwige zegene en behoede ons,
 De Barmhartige doe haar aangezicht over ons lichten
 en zij ons genadig,
 De Nabije verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
 Amen.**

Slotlied: NLB 425 – Vervuld van uw zegen

