

Orde van dienst op zondag Trinitatis 4 juni 2023 in de Rehobothkerk aanvang 9.30 u.

Voorganger: ds. Cees Verspuij

Organist: Date Jan Jongsma

-Orgelspel

-Woord van welkom en mededelingen

-Aanvangslied: **Lied 280: 1, 2, 3, 4** De vreugde voert ons naar dit huis

-Bemoediging en groet

v. Onze hulp is in de Naam van de Heer

g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

v. die trouw blijft tot in eeuwigheid

g. EN DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJ HANDEN

v. Genade zij u en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. Amen.

-Drempelgebed gezongen: **Lied 275: 1, 2, 3** Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

-Smeekgebed voor de nood van de wereld

-Gloria: **Lied 304: 1, 2, 3** Zing van de Vader

-Gebed bij de opening van de Schriften

-Eerste lezing: Deuteronomium 6, 4-9 (NBV21) *door lector Hielke Ozinga*

-Zingen: **Lied 320: 1, 2, 3** Wie oren om te horen heeft

-Tweede lezing: Matteüs 28, 16-20 (NBV21) *door voorganger*

-Gezongen acclamatie: **Lied 339a** U komt de lof toe

-Overweging

-Meditatief Orgelspel

-Zingen: **Lied 344: 1, 2, 3** Wij geloven één voor één (*Klein Credo*)

-Gebeden: Dankgebed

Voorbeden

Stil gebed

Gezamenlijk Onze Vader

-Slotlied: **Lied 705: 1, 3 en 4** Ere zij aan God, de Vader

-Wegzending en zegen, besloten met **3x gezongen Amen.** (Luthers Amen)

-Orgelspel

### **Deuteronomium 6, 4-9**

4 Luister, Israël: De HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.

### **Matteüs 28, 16-20**

16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17 en toen ze hem zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18 Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'