

Uitnodiging voor de vierde vergadering van de Ring Westerkwartier (voormalige Classis Westerkwartier)

Op donderdag 3 oktober 2019, om 19.30 uur
in de Schaapskooi/ Goede Herder Kerk te Grootegast

We willen graag de gemeenten uitnodigen voor de vierde Ringvergadering. Deze uitnodiging geldt natuurlijk voor de vertegenwoordigers van de ring in de kerkenraad. Maar omdat het onderwerp van Monique Rozendal meer mensen aan zal spreken, worden ook alle andere belangstellenden en met name degenen die bij de communicatie (zoals kerkblad, website, beamer) betrokken zijn, uitgenodigd.

Agenda:

1. Opening, door ds. Marcus Klomp
Zingen: NLB, lied 418:1,2,3 (zie ommezijde)
2. Presentielijst
3. Aanvulling agenda
4. Verslag vergadering dd. 4 april 2019
5. Mededelingen; Op zaterdag 26 oktober Musical Messiah in Grootegast.
6. Presentatie "Communicatiemiddelen" door Monique Rozendal,
trainer en teamcoach en voormalig EO-eindredacteur van The Passion

Pauze

7. Gezamenlijke gedachtewisseling over "Communicatiemiddelen"
8. Gemeenteronde
9. Ideeënljst voor nieuwe onderwerpen
Voorgestelde onderwerpen:
 1. Eenzaamheid
 2. Communicatie van mens tot mens
 3. Orgaan- en weefseldonatie, bijbels perspectief
 4.
10. Rondvraag
11. Volgende vergadering Ring Westerkwartier: donderdag 16 januari 2020
in de Gasthorn bij de Gastkerk, De Gast 58 in Zuidhorn
12. Sluiting. Zingen NLB, lied 416:1,2,4
13. Afsluiting met hapje en drankje

Bijbeltekst voor de opening **Luc. 10: 1-11**
(Jezus die zijn volgelingen erop uit stuurt).

Bij de opening:
NLB, lied 418:1,2,3

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geweent
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Bij de sluiting.
NLB, lied 416:1,2,4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn